

Lief Vleugels & Uitgeverij P,
i.s.m. de Stedelijke Bibliotheek van Herentals,
nodigen u en uw vrienden graag uit
op zaterdag 19 oktober 2024 om 14u
in de Stedelijke Bibliotheek van Herentals,
Gildelaan 13 te 2200 Herentals
op de voorstelling van haar vijfde dichtbundel

LIEF VLEUGELS
DE ROES
VAN ANDERE
OORDEN

Gedachten & gedichten onderweg



- Schepen van Cultuur **JAN MICHELSEN** verwelkomt
- Dichter **PETER HOLVOET-HANSEN** leidt **DE ROES VAN ANDERE OORDEN** in
 - **LIEF VLEUGELS** leest gedichten
 - Uitgever **LEO PEERAER** overhandigt het eerste exemplaar
- Tijdens de receptie signeert **LIEF VLEUGELS** haar nieuwe bundel



Gelieve te antwoorden voor donderdag 17 oktober met onderstaande antwoordkaart
aan Uitgeverij P via post of contact@uitgeverijp.be

Aurora borealis

Alta (Noorwegen) 1993

Op de rivier drijft een zwarte boot.
De weduwe wuift haar hand
door het water, kraaien knetteren
de lucht vol bliksem.

Vanuit mijn hut tegen de bergwand
hoor ik het gedonder.
In de verte geeuwen wolven
naar de sikkel van de maan.

Ik had het noorderlicht willen zien.
De wolken knikkebollen: spaar
je nieuwsgierigheid voor morgen.

In het daldorp wordt een dode
ten grave gedragen. De kraaien lachen
luid, de rivier huilt in stilte.

‘Mijn vader was een reislustige avonturier, die ons van jongs af meesleepte doorheen Europa. Zijn reisgekte heb ik geërfd, al had ik veel meer willen reizen dan ik gedaan heb. Ik heb de wereld niet gezien, slechts een klein deel ervan, maar wat ik zag, heb ik opgezogen. Zolang ik me herinner, heb ik op reis notities gemaakt. Bij herlezing

merkte ik dat sommige tekstjes bijna een gedicht waren, of toch de aanzet, dus heb ik een deel van de teksten die ik gedurende meer dan vijftig jaar schreef, bij elkaar gezocht, herwerkt en er een geheel van gemaakt. Ver van huis of dichterbij, het zijn allemaal andere oorden.’

LIEF VLEUGELS

Onaanraakbaar

Hampi (India) 2011

Een bruine koningin verspert de weg
ze heeft het recht, dus wachten wij.
Mijn blote voeten heb ik op het dashboard
gelegd, het minste van het minste.

Onaanraakbaar blijft onaanraakbaar
een kaste koop je niet met studies
of geld. Minder zijn ze dan de heilige koe
op de weg, dus wachten wij

tot ze tergend langzaam plaats maakt
voor het ontwaken van de dag, de rode aarde
wilde honden en apen, vrouwen in vuile sari's
tussen varkens en geiten.

Een kromgewerkt oudje, vergroeid
met een takkenbos, veegt het stof van de straat
onaanraakbaar, maar ongenaakbaar trots.



Lief Vleugels

(Herentals, 1953)

LIEF VLEUGELS was als docent schrijftraining en poëzie verbonden aan de Antwerpse Schrijvers-Academie, de Schrijversvakschool in Paramaribo (Suriname) en diverse instellingen zoals scholen, bibliotheken en gevangenissen.

Haar romans werden uitgegeven bij *Wereldbibliotheek*, Amsterdam, en *Xanten*, Utrecht, haar poëziebundels bij *Uitgeverij P*, Leuven. *De roes van andere oorden* is haar vijfde bundel.

Over haar dichterlijk oeuvre:

“Haar gedichten staan met twee voeten in de werkelijkheid die liefde en pijn heet, hoop en wanhoop, droom en ontgoocheling (...) Lief Vleugels is een rijke aanwinst voor de Vlaamse poëzie (...) authentiek, iets wat je van heel wat (en vooral de postmodernistische) dichters bezwaarlijk kunt zeggen. Bij Vleugels ontdek je geen discrepantie tussen vorm en vrouw. Zij is wat ze schrijft, zij schrijft wat ze is.”

FRANS DEPEUTER, Heibel

Over *Getij* (Uitgeverij P, 2005):

“Intrigerende versregels waarachter veel verhalen kunnen schuilgaan.”

SARAH JUCHTMANS, *Cutting Edge*

Over *In de adem van Zeus* (Uitgeverij P, 2007):

“De bundel vormt een origineel geheel en de invalshoek is boeiend.”

FRANK DECERF, *Dichter*

Over *Mensen* (Uitgeverij P, 2008):

“Een publicatie die een warme aandacht voor de mens toont.”

NBD *Biblion*

Over *Vrije val met hindernissen* (Uitgeverij P, 2017):

“Een wondermooie, fijngevoelige bundel. Vleugels beheerst als geen ander het subtiele spel tussen realiteit en symboliek. De manier waarop zij op een soepele, nergens geforceerde, delicate wijze de dingen transformeert tot symbolen, zonder dat ze hun kleine realiteit verliezen, getuigt van een zeldzame beheersing van gevoelens en taal.”

Frans Depeuter, Heibel

ANTWOORDSTROOKJE

Naam:
Adres:
..... Tel.: E-mail:

- zal met ... pers. aanwezig zijn op **zaterdagmiddag 19 oktober** om **14u** in de **Stedelijke Bibliotheek van Herentals, Gildelaan 13** te **2200 Herentals**.
- bestelt ... ex. van **DE ROES VAN ANDERE OORDEN** en stort **19,50 euro** (80 blz.) via overschrijving op rekening IBAN **BE08 4310 5290 8113** – BIC **KREDBEBB** van Uitgeverij P en vermeldt het bestelde.
- haalt de bundel op bij de voorstelling.
- wenst de bundel thuis te ontvangen (verzendkosten 5 euro/exemplaar).

Gelieve voor donderdag 17 oktober e.k. te antwoorden aan Uitgeverij P, Sint-Antoniussberg 9 te 3000 Leuven, of via contact@uitgeverijp.be - Tel: 016 23 12 45

Ook verkrijgbaar in de betere boekhandel.